

ΣΤΗΝ «ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ» ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΛΩΤΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΜΗΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑ

Όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες σε 3 συναδέλφους μας ντελιβεράδες που εργάζονται στο εστιατόριο “Μελίλωτος” στην οδό Καλαμιωτού 19-23, θ’ ακούγονταν απίστευτα. Ωστόσο, αποτελούν τυπική εργοδοτική συμπεριφορά. Η ανασφάλιστη ή η υποδηλωμένη εργασία, οι χρωστούμενοι μισθοί, τα εξοντωτικά ωράρια κατα το δοκούν του εργοδότη, τα τροχαία “εργατικά ατυχήματα” λόγω της εντατικοποίησης και της μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας, έχουν γίνει καθεστώς όχι μόνο σε εμάς που εργαζόμαστε με μηχανάκι (κούριερ, ντελίβερι, εξωτερικοί), αλλά και σε όλους τους χώρους εργασίας. Και αν αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα, η αποθράσυνση ορισμένων εργοδοτών μας γυρνάει στην εποχή της φεουδαρχίας.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι τρεις συνάδελφοί μας εργάζονταν στο εστιατόριο Μελίλωτος στην Καπνικαρέα ως διανομείς. Ο Α.Γ. (από Γενάρη 2011) και ο Β.Ν (από Αύγουστο του 2012) είχαν προσληφθεί με εικονικές συμβάσεις εργασίας (5νθήμερο/2ωρο) ενώ στην πραγματικότητα εργάζονταν 5νθήμερο/4ωρο, ή περισσότερο αν το «είχε ανάγκη» η επιχείρηση. Ο συνάδελφος Σ.Γ (από Γενάρη 2011) είχε και αυτός εικονική σύμβαση (5νθήμερο /2ωρο) ενώ δούλευε 5νθήμερο/6ωρο και κάθε Σάββατο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι δηλωμένες ώρες των ντελιβεράδων να μην καλύπτουν ούτε καν το ωράριο του delivery του μαγαζιού!!! Η εργοδοσία συνεχίζοντας να αυθαιρετεί δεν πλήρωνε: τις προσαυξήσεις για τις αργίες (100%), τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα, τις αποζημιώσεις αδειάς και τα επιδόματα αδειάς, ούτε καν αυτά που αντιστοιχούσαν στις εικονικές συμβάσεις εργασίας. Η επιχείρηση δήλωνε ότι δεν τα δικαιούνται και «όποιος δεν υπογράψει τις αποδείξεις μισθοδοσίας, θα ...». Λόγω των πιέσεων και με το φόβο της απόλυσης, οι εργαζόμενοι, στο σύνολο του μαγαζιού τις υπέγραφαν, εκτός από τις αποδείξεις των αποζημιώσεων αδειάς. Αλλά, όπως συμβαίνει συνήθως, οι εργατικές υποχωρήσεις, οδηγούν σε περαιτέρω εντατικοποίηση των συνθηκών εργασίας και ανοίγουν την όρεξη των εργοδοτών για ακόμα περαιτέρω ασυδοσίες. Στην περίπτωση του Μελίλωτου, όμως, οι συνάδελφοι διανομείς ήταν ενωμένοι και η εργοδοσία δεν κατάφερε να επιβάλλει μειώσεις, και επιπλέον είχαν «καταφέρει» να πληρώνονται στην ώρα τους.

Από το Γενάρη του 2017, η εργοδοσία ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια να μειώσει το ωρομίσθιο των συναδέλφων, επιχειρώντας να αλλάξει τις συμβάσεις εργασίας. Ενώ, από τις 24/2/17 το κατάστημα άρχισε να δηλώνει το πραγματικό ωράριο των διανομένων για να είναι κατοχυρωμένο σε πιθανούς ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Επιπλέον, η εργοδοσία πίεζε όλο και πιο ασφυκτικά τους συναδέλφους να υπογράψουν τις αποδείξεις από τις κανονικές άδειες, λέγοντας τους απροκάλυπτα ότι «δεν πρόκειται να χάσουν χρήματα, γιατί έτσι κι αλλιώς στις άδειες δεν πληρώνεσαι ποτέ». Ισχυρισμός που είναι καθόλα ψεύτικος.

Ενότητα και αντίσταση στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες

Η αδιαλλαξία και οι αφόρτες πιέσεις του καταστήματος, προς τους εργαζόμενους να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις εργασίας, οδήγησε τους συναδέλφους, συλλογικά, να προσφύγουν, στις αρχές Μάρτη, στην επιθεώρηση εργασίας, καταγγέλωντας το σύνολο των εργοδοτικών αυθαιρεσιών. Επιπλέον διεκδίκησαν και το αυτονόητο: η εργοδοσία να πληρώνει τις βενζίνες, τα σέρβις και τις ζημιές στα ιδιόκτητα μηχανάκια τους. Εδώ να αναφέρουμε πως στην συντριπτική πλειοψηφία της ταχυεστίασης, συμβαίνει το εξής παράλογο: οι διανομείς/ντελιβεράδες, πληρώνουμε από την τσέπη μας τα μηχανάκια που καταστρέφονται στην εργασία μας και οι εργοδότες δεν μας αποζημιώνουν !!! Εν προκειμένω, στο εστιατόριο Μελίλωτος, οι διανομείς είχαν διαμαρτυρηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, να τερματίσει ο παραπάνω παραλογισμός και να αποζημιώνονται για τα μηχανάκια τους, όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Έπειτα από αλληπάλληλες αναβολές, στις 10/05 οι δικηγόροι της εργοδοσίας εμφανίζονται στην τριμερή συνάντηση στο αρμόδιο ΣΕΠΕ, δηλώνοντας πως η επιχείρηση είναι καθ’ όλα νόμιμη και δεν οφείλει κάτι στους εργαζόμενους. Ακόμα δήλωσαν πως η επιχείρηση υπερδιπλασίασε τις ώρες του delivery, ώστε να προετοιμαστεί από το Φλεβάρη για την καλοκαιρινή περίοδο!!! Αποκορύφωμα των ψευδών και έωλων ισχυρισμών τους ήταν πως, έπειτα από 5 και 6 χρόνια εργασίας, «θυμήθηκαν» την «μειωμένη απόδοση» των συναδέλφων... Ο κάθε λογικός άνθρωπος εύκολα καταλαβαίνει, πως η επιχείρηση αναζητούσε τρόπους να ξεφορτωθεί τους συναδέλφους διανομείς γιατί «τόλμησαν», όλοι μαζί να διεκδικούν να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία. Ακόμα, στη συνάντηση, οι συνάδελφοι αναφέρουν πως η εργοδοσία, παρά τις εκκλήσεις τους να επιλυθεί το ζήτημα με τα μηχανάκια (βενζίνη-σέρβις), έχει δείξει αδιαφορία και άρνηση. Οι δικηγόροι «απαντούν» πως αυτό αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά και επιφυλάσσονται να την καταγγείλουν! Όντως, το να πληρώνει ο διανομέας τα έξοδα κίνησης και τα σέρβις από τη τσέπη του αποτελεί αντισυμβατική συμπεριφορά του εργοδότη...

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...

Στις 22/5 το μηχανάκι του συναδέλφου Σ.Γ. παθαίνει σοβαρή βλάβη (το δεύτερο μηχανάκι που καταστρέφεται από την παρατεταμένη βαριά χρήση για το μαγαζί). Από τότε και αφού η εργοδοσία αρνήθηκε να καλύψει (έστω και ένα μέρος) των εξόδων της επισκευής, ο Σ.Γ. εκτελούσε επιμελώς την εργασία του χωρίς μηχανάκι, δουλεύοντας με τα πόδια, χωρίς να ενημερωθεί για κάποιο παράπονο από το μαγαζί ή πελάτη.

Στις 25/05 όλοι οι συνάδελφοι διανομείς του Μελίλωτου, μέλη του σωματείου μας, συμμετέχουν στην Απεργία μας. Το αποτέλεσμα ήταν το delivery του εστιατορίου να παραμείνει κλειστό εκείνη τη μέρα με τη συνολική συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην απεργία. Κάτι που εξοργίζει ακόμα

περισσότερο την εργοδοσία. Μάλλον αναρωτιούνται είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να έχουν δικαίωμα στην απεργία;

Στις 31/5 η απόφαση του αρμόδιου ΣΕΠΕ καταρρίπτει τους ψευδείς ισχυρισμούς της επιχείρησης και ορίζει πως η επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει τις αποζημιώσεις αδείας από το 2012, εντός 5 εργάσιμων ημερών, αλλιώς θα έχει διοικητικές κυρώσεις. Επίσης, δέχεται το πραγματικό ημερομίσθιο που δηλώνουν οι εργαζόμενοι και όχι το πλασματικό που ισχυρίζεται η επιχείρηση. Τέλος, δεν παίρνει θέση σε σχέση με την διεκδίκηση των συναδέλφων που αφορά την αποζημίωση για τη χρήση των ιδιόκτητων δικύκλων στη διανομή του Μελίλωτου.

Στις 5/6 το μηχανάκι του συναδέλφου Β.Ν. παθαίνει και αυτό σοβαρή βλάβη και έκτοτε δουλεύει και αυτός με τα πόδια. Η επιχείρηση ακολουθεί την ίδια τακτική της μη αποζημίωσης, ενώ σε καμία από τις δύο περιπτώσεις οι συμβάσεις εργασίας δεν αναφέρουν πως οι διανομείς θα πρέπει να φέρουν ιδιόκτητο δίκυκλο. Ενώ ο τρίτος συνάδελφος, ο Α.Γ. απαίτησε να βάλει η επιχείρηση τα έξοδα βενζίνης του, αφού είχε καθυστερήσει να του πληρώσει το μισθό του Μαΐου.

...ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

Αντί η επιχείρηση να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του ΣΕΠΕ και να εφαρμόσει την εργατική νομοθεσία όπως οφείλει, τυφλή από αδιαλλαξία, εγωισμό και υπεροψία, απολύει τους τρεις συναδέλφους. Οι απολύσεις πραγματοποιούνται ταυτόχρονα όταν λήγει η προθεσμία της καταβολής των αποζημιώσεων αδείας. Ταυτόχρονα οι εργοδότες έχουν καταθέσει μήνυση εναντίον των συναδέλφων για εκβιασμό και συκοφαντική δυσφήμιση. Η μήνυση (οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει στα χέρια τους τη σχετική δικογραφία) χρησιμοποιείται από την εργοδοσία ως άλλοθι για τις παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις. Συνεχίζοντας τις αυθαιρεσίες η επιχείρηση δεν τους καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση και τα δεδουλευμένα

τους. Η απόλυση εργαζομένων που ενωμένοι διεκδικούν, που απεργούν, που αγωνίζονται, είναι παράνομη και καταχρηστική και αποτελεί ένα εργατικό κεκτημένο των ταξικών αγώνων του παρελθόντος.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ;

Αρκετοί εργοδότες νομίζουν πως είναι φεουδάρχες του μεσαίωνα, αυθαιρετούν συνεχώς, φέρονται όπως «γουστάρουν» στους εργαζόμενους, έχουν γραμμένη την εργατική νομοθεσία εκεί που δεν πιάνει μελάνι και «βγαίνουν εκτός εαυτού», όταν οι εργαζόμενοι ενώνονται και αγωνίζονται για το δίκιο τους, όπως στην περίπτωση του Μελίλωτου. Δεν είναι η πρώτη φορά όπου εργοδοσία μνηύει εργαζόμενους για εκβιαστές και συκοφάντες με σκοπό να λασπώσει το δίκαιο αγώνα και να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους. Όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, αν η μήνυση φτάσει στο δικαστήριο, και δεν την απορρίψει ο εισαγγελέας, θα καταπέσει χωρίς μεγάλη δυσκολία. Επιπλέον οι συνάδελφοι δεν είναι μόνοι τους. Με τη στήριξη του σωματείου μας, θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την τελική δικαίωση. Ο κόσμος της εργασίας γνωρίζει πως οι εργοδότες είναι αυτοί που κλέβουν ένσημα, δώρα, επιδόματα, υπερωρίες, προσαυξήσεις... γνωρίζει πως ο εκβιασμός της απόλυσης μας κρατάει δέσμιους... γνωρίζει πως στις πιάτσες οι εργοδότες μιλάνε για τους εργαζόμενους που διεκδικούν. Αυτό που οφείλουμε να αντιληφθούμε είναι πως με την σιωπή μας, και κοιτώντας ο καθένας την πάρτη του δεν θα σωθούμε – κανένα πρόβατο δεν σώθηκε βελάζοντας- αντιθέτως στρώνουμε το έδαφος στις ασυδοσίες των εργοδοτών και στην ενδυνάμωση του εκβιασμού της απόλυσης. Με την αλληλεγγύη, τη συναδελφικότητα, την οργάνωση σε σωματεία βάσης, βήμα βήμα, συλλογικά μπορούμε να χτίσουμε εκείνους τους αγώνες που θα μας επιτρέψουν να βάλουμε φρένο στην εκμετάλλευση. Θα μας επιτρέψουν να πάψουμε να δουλεύουμε σα δούλοι και να κερδίσουμε την αξιοπρέπειά μας.

- 🚮 ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗΝΥΣΗ**
- 🚮 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ**
- 🚮 ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ**
- 🚮 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ & ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ**

**ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ**

**ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΥΤΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ**

Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου, Ιούλιος 2017

Ομήρου Σκυλίτση 10 Εξάρχεια /// τηλέφωνο 6946747244,

e-mail:info@sveod.gr /// www.sveod.gr

www.sveod.gr

